

Boek van museumechtpaar Den Besten uit Zuidbroek

"Strijken in verleden en voltooid verleden tijd"

Dat is de titel van een zeer interessant boek, geschreven door het echtpaar Den Besten, dat in Noordbroek het curieuze Nederlands Strijkijzer Museum heeft opgebouwd, dat regionaal al bekend begint te worden.

Het heeft heel wat speuren en bezoeken aan boedeldagen, beurzen en veilingen gekost om een collectie van enkele honderden strijkijzers, strijkglazen en andere werktuigen die met strijken en plooiën te maken hebben (zoals mangelplanken, plooiplanken, linnenpersen, Chinese strijkpannetjes e.d.) te kunnen volmaken.

Hun oudste exemplaar is een strijkglas uit de zeventiende eeuw, dat in Amsterdam bij de aanleg van de metro-spoorlijn werd opgegraven. Naast het grote aantal voorwerpen zijn er ook reproducties van oude schilderijen te zien, en ook oude reclameplaten, enkele 18e eeuwse boedelstaten enz., die duidelijk maken dat het strijken en plooiën van kleding (vooral bij klederdrachten!) belangrijke zaken waren in de huishouding.

Vernuftige oplossingen zijn in de loop der tijden gevonden voor de verwarmingsmethoden. Niet alleen op houtskool of met een verwarmbaar binnenijzer, maar ook d.m.v. ingebouwde gas- of spiritusbranders. Ook is het aardig te letten op de vormgeving van de strijkbouten in de verschillende perioden, alsmede op de apparaten, die gekoppeld waren aan diverse beroepen. Zo had de hoedenmaker vroeger weer andere strijkapparaten dan de kleermaker of de korsettenmaker, enz. enz.

De heer en mevrouw Den Besten hebben zich grondig verdiept in

dit alles. Het resultaat is neergelegd in dit boeiende en verrassende boek van 160 pagina's. Vele illustraties en een overzichtelijke tekst geven een onverwachte kijk op een stuk huishoudelijk werk vanaf de Romeinse tijd tot op de dag van vandaag. Allerlei aspecten komen daarin aan de orde: het technische (constructie van strijkijzers, linnenpersen, enz.), het kunstzinnige (vormgeving, e.d.), alsmede de diverse beroepen (zie boven) die ieder hun eigen werktuigen hadden.

De prijs van het boek, dat binnenkort verschijnt, bedraagt f 24,50 en is reeds nu in de boekhandel te bestellen.