

Loeks 30-11-88

# Dichtershoekje ●

*Sunterkloas, is ain man, van mor geven en mor geven.  
Hai moakt veul mensen bliede, en stait gain ain noar het leven.*

*Hai is nooit kwoad op de kinder, nemt zulf niks van de mooie  
dingen.*

*Hai verlust nooit zien geduld, of ze wel of nait ain laidje zingen.*

*Mocht dei olle, goeie man, ooit mit geven goan stoppen,  
kom ik mit ain ander boantje veur Sunterkloas op de propen.*

*En din wait ik vast en zeker, der binnen miljoenen veur.  
Ik geef hom het boantje van belastings inspecteur!*

**J. Strating.**