

Wat 22/8/88

Joodse historicus en dichter terug in geboortestad

# Werk Saul van Messel in Winschoter bibliotheek

**■ WINSCHOTEN** – Een Winschoter terug op het olle stee in woord en geschrift. Aldus zou de grote overzichtstentoonstelling over het werk van Dr. Jaap Meyer samengevat kunnen worden. De expositie is van 7 t/m 30 september te zien in de openbare bibliotheek van Winschoten. Ze wordt ingericht in de hál van het gebouw en in de Mellemahörn. De laatste ruimte is een speciale Winschoter informatiehoek op de studiezaal.

De meesten zullen de historicus Jaap Meyer beter kunnen onder de naam Saul van Messel. Van dit pseudoniem bedient de oud-Winschoter zich sinds jaar en dag wanneer hij zich aandient als dichter.

De tentoonstelling met vele unieke werken en geschriften is samengesteld door Pieter

Jonker uit Haule. Hij is werkzaam als hoofdmedewerker bij de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Hij schreef in 1985 samen met Marga Kool en Adri Offenbergh het boekje „Hou vreemd ik blief - Saul van Messel, Joods dichter in het Nedersaksisch”.

Sedert enige jaren werkt hij aan een zo compleet mogelijke verzameling van hetgeen Saul van Messel heeft geschreven. Pieter Jonker acht hem als historicus een der belangrijkste op het terrein van de geschiedenis van de Joden in Nederland; als dichter waardeert hij hem zeer vanwege de indringende thematiek van zijn poëzie. Binnenkort zullen nieuwe publicaties van Saul van Messel verschijnen, waaraan hij als uitgever zijn medewerking zal verlenen.

De meest recente publicatie verschijnt op dinsdag 6 september, namelijk de catalogus van deze tentoonstelling, die de titel meekreeg „Snijsbonen en het Joodse lot”. Tevens is in de catalogus een bloemlezing opgenomen uit de Winschoter gedichten van Saul van Messel. Het boekje is geproduceerd door de Provinciale Bibliotheek Centrale in Groningen en is vanaf 6 september verkrijgbaar aan de balie van de bibliotheek voor 5 gulden.

De opening van de expositie vindt plaats op dinsdag 6 september en wordt verricht door J. Beyer, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Provinciale Bibliotheek Centrale

Een gedeelte van de tentoonstelling is ook te bezichtigen op 1 oktober in cultureel centrum De Klinker te Winschoten.