

Het begon in een uitgeroeid nest

Eind vorig jaar kwam het derde boek van Luut van 't Sielje, pseudoniem van L. Kuipers te Grijpskerk, uit. Het is een uitgave in eigen beheer. In dit boek "Het begon in een uitgeroeid nest" beschrijft de auteur autobiografische gebeurtenissen uit de jaren 1940-1945 in de Groninger contreien.

Luut van 't Sielje wil met zijn recent verschenen boek een beeld geven van de leefwijze van de gemiddelde Nederlander, tijdens de bezettingsjaren 1940-1945. Hij doet dit omdat volgens hem de mensen die vijf bange jaren, nu vijftig jaar geleden, nooit mogen vergeten. Het is duidelijk dat het verhaal is geschreven vanuit een christelijke achtergrond, echter niet zodanig dat de niet-christelijke lezer zich eraan stoort. Het verhaal speelt zich af in de provincie Groningen, hoofdzakelijk in het gebied van de driehoek Munnekezijl-Groningen-Delfzijl. Op een gegeven moment echter wordt de lezer ook meegevoerd naar de veenkoloniën en naar Zuidoost Drente. De hoofdpersonen uit het boek zijn Lammert en Lucie. Tussen hen groeit langzaam een hechte liefde, die eindigt in een huwelijk. Maar alles verloopt niet even gladjes. Het jonge stel krijgt de nodige tegenslagen te verwerken en voortdurend zijn er de dreiging en het ge-

weld van de oorlog.

Lammert die aanvankelijk begint als kleine knecht in de smederij van de buurman wil meer bereiken in het leven. Het werken in een smederij geeft hem niet genoeg voldoening. Via werken in een reparatiewerkplaats voor schepen en motoren in Groningen belandt hij uiteindelijk op de scheepswerven van Delfzijl en Appingedam.

Lucie heeft een betrekking als hulp in de huishouding in Buitenpost. Als op een gegeven moment de mogelijkheid zich voordoet om een huisje te huren bij Garrelswaer is de keuze voor het jonge stel niet zo moeilijk. Lucie zegt haar betrekking op om de vrouw van Lammert te worden en om te verhuizen naar het Hogeland. Het huisje dat het jonge echtpaar betrekt werd oorspronkelijk bewoond door het door de Duitsers weggevoerde joodse gezin Cohen. Aan dit feit is de titel van het boek "Het begon in een uitgeroeid nest" ontleend.

In de beschrijving van met name de laatste oorlogsjaren, waarin Lammert vele hachelijke avonturen beleeft maar steeds aan de greep van de Duitsers weet te ontkomen, wordt een duidelijk beeld gegeven over vriend-vijand verhoudingen. De vele plaatsen die in het boekje worden beschreven zijn voor ingewijden goed te herkennen. Vooral voor veel lezers uit onze regio zal met name het gebied ten westen en zuidwesten van Zoutkamp, richting Friesland en Oldehove, bekend terrein zijn. De herkenning versterkt de mogelijkheid tot identificatie tijdens het lezen.

Aanvankelijk is het even wennen dat de dialogen in het boek worden geschreven in verschillende dialecten, maar het is gemakkelijk leesbaar en ook voor de niet-Groninger goed te begrijpen. Het verhaal is dermate boeiend dat het de lezer dwingt het boek, zo mogelijk, in één adem uit te lezen. Het gebruik van overwegend eenvoudige zinsbouw en het vermijden van zeer moeilijke woorden dragen hier zeker toe bij. Ook voor iemand die niet dagelijks een boek leest is "Het begon in een uitgeroeid nest" plezierig om te lezen.

Hoewel het einde van het verhaal enigszins voorspelbaar is, doet dit niet af aan de waarde van het geheel. Het boek eindigt met de bevrijding in mei 1945 en de geboorte van Jobke, de eerste nakomeling van Lammert en Lucie.

De schrijver is geslaagd in zijn opzet om middels dit boek antwoord te geven op de vragen over de bezettingstijd van zijn kinderen en kleinkinderen die na 1945 zijn geboren. Voor diegenen die zelf deze periode hebben meegeemaakt, is het een plezierig boek (157 bladzijden) om te lezen, waarin ze zichzelf kunnen herkennen.

De enige onvolkomenheid van het boek, dat door de auteur zelf van illustraties is voorzien, is het voorkomen van een aantal taalfouten. Als voorbeeld kan worden genoemd het niet consequent gebruiken van hoofdletters.

De prijs van het ingenaaide boek met slappe band is f 18,50. Het is te verkrijgen bij de normale boekhandel maar is eveneens te bestellen c.q. af te halen bij L. Kuipers, Clantlaan 19, 9843 EA Grijpskerk. Telefoon 05947-13598, postbanknummer: 2511941. De prijs van een boek dat per post wordt toegezonden komt op f 23,00.

Eerder verschenen boeken van de hand van Luut van 't Sielje zijn respectievelijk "Aan de zee ont-rukt" en "Licht en schaduw in de polder".

Inmiddels is de schrijver aan zijn vierde boek begonnen.

Ella Knol