

# Feicko Clock was niet stichter van Oude Pekela

OUDE PEKELA — Feicko Alles Clock was in 1599 niet de stichter van Oude Pekela. In alle gemeentelijke publicaties wordt hij wel als zodanig genoemd, maar Clock werd pas in 1600 geboren. Die conclusie is waarschijnlijk de meest opzienbarende in de in 1999, ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van Oude Pekela, verschijnende kroniek over de geschiedenis van de Pekela's. De in Oude Pekela geboren Dick Kuil uit Ten Boer werkt al tien jaar aan het opsporen en op papier zetten van de geschiedenis van het tijdens de vervening ontstane dorp.

Tien jaar geleden besloot Kuil (41 jaar) de unieke kroniek te schrijven. Tijdens een onderzoek naar zijn eigen familiestamboom was hij automatisch ook op veel gegevens over Pekela gestuit. Zo wond Kuil een huwelijksakte uit 1662 van een minderjarige dochter van Clock. Niet eens simpel rekenwerk was nodig om de conclusie te trekken dat de in Oude Pekela zo geeerde Clock niet de stichter van het dorp kon zijn. Immers hij had in 1599 dan wel zo tussen de twintig en dertig jaar moeten zijn en om dan 63 jaar later nog met een minderjarige dochter voor het altaar te staan zou een prestatie van wereldformaat zijn.

Kuil, die op het gemeentearchief in Groningen werkt, stak de afgelopen tien jaar gemiddeld zo'n acht uur per week in het onderzoek. Hij vond veel materiaal in het archief van de stad. Oude Pekela was namelijk een van de vele veenkolonien die eigendom waren van de stad Groningen. Het door Kuil in het archief gevonden materiaal is dan ook heel compleet.

● *Dick Kuil met een oude schoolplaat van Oude Pekela.*  
(Foto: Bert Woltjes.)

Met de verslaglegging was het aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw een stuk minder. Dat betekent dat Nuis over die periode ook minder gegevens heeft weten te verzamelen.

Over de laatste kleine tweehonderd jaar betreft hij veel gegevens uit de Provinciale Groninger Courant (de voorloper van het Nieuwsblad van het Noorden) en



de Winschoter Courant. De uitgaven waren in de eerste verschijningsjaren nog flinterdun, dus dat schiet wel op. Kranten zijn in de loop der jaren echter steeds dikker geworden en Kuil verwacht dan ook nog veel tijd nodig te hebben om ze tot anno nu door te pluizen.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen noteert Kuil ook alle gegevens die hij over Nieuwe

Pekela tegenkomt. Dat hij dat consequent heeft gedaan komt mooi uit immers Oude en Nieuwe Pekela worden 1 januari samengevoegd. "Tien jaar geleden wist ik dat uiteraard nog niet," zegt Kuil. Voor 1712 was er overigens nog maar alleen Pekela. Omdat de vervening vanuit de richting Winschoten gezien steeds verder in zuidoostelijke richting voortging werd echter in het huidige

Nieuwe Pekela een kerk gebouwd. Om duidelijkheid te scheppen wie aan welke kerk moest betalen werd in 1712 door de gemeenteraad van Groningen besloten Pekela ter hoogte van de Verlaatjeswijk in twee gedeelten te knippen: Oude en Nieuwe Pekela.

In de kroniek wil Kuil alle feitelijkheden weergeven. Hij heeft inmiddels stof voor zo'n 400 tot 500 pagina's verzameld. "Het moet een compleet overzicht worden. Aan interpretaties waag ik me verder niet. Dat laat ik aan deskundigen over. Ik heb momenteel al veel te veel informatie. Ik moet dus nog flink aan het opschonen."

Voor het uitgeven van de kroniek heeft Kuil overigens nog geen gegadigde gevonden. "Dat is ook nog te vroeg. Ik hoop in ieder geval op tijd klaar te zijn. Dat moet lukken. De kroniek krijgt ook de komende jaren alle prioriteit. Tijd voor andere hobbies heb ik dan ook niet."

Overigens is het interessant of de gemeente Pekela nog tot 1999 blijft volharden in het noemen van Clock als stichter. B en W van Oude Pekela zijn namelijk al enige tijd op de hoogte van de door Kuil opgeduikelde gegevens omtrent Clocks persoon. De schrijver publiceerde er zelfs over in het jaarboek Gruoninga, waarvan hij de gemeente een exemplaar deed toekomen. "Maar ze hebben hierover met mij nooit contact opgenomen," aldus Kuil.

MVAN  
okt 89