



En rubriek over letterkunde
o.r.v. Jan Kooistra, Wissingehof 75,
Leek, telefoon 05945-15510

19-12-'85

De tuin der letteren

Enkele nieuwe boeken uit en voor de eigen omgeving

Zaterdag voor een week werd in Stadskanaal het eerste exemplaar van **Wat zit daar in de slootwal?** gedichten van Annechien Geersing, aangeboden aan de vice-voorzitter van de Culturele Raad Roden. Afkomstig uit Roden en opgegroeid in nauw contact met de natuur worden de gedichten beheerst door wat tegen het donker in de sloot en het bos daarachter tot leven komt. Maar voor deze eersteling van Annechien Geersing zijn niet alleen deze teksten uitgezocht. Eenzaamheid, niet-begrepen worden en het verdriet over het vaak zinloos verglijden van de tijd zijn de centrale gegevens uit deze bundel. Buitengewoon netjes uitgevoerd door De Wieck te Zevenhuizen verscheen het in de Last-reeks 2; een samenwerkingsprodukt van de HLKL, het Buro Culturele Zaken van de gemeente Leek en Drukkerij De Wieck. De reeks beoogt beginnende auteurs een kans te bieden aan de literaire discussie mee te doen. Het besteladres van **Wat zit daar in de slootwal?** is bij de dichteres, Burgemeester Reyndersstraat 41, 9503BA Stadskanaal. Op woensdag daarna verscheen te Leek het tweede deel van het levensverhaal dat Alida de Vries uit Zevenhuizen over haar vader schreef, **Er is veel veranderd in honderd jaar**. Inhoudelijk valt op dat het boek minder „dicht” is dan deel I; het is waarschijnlijk veel sneller geschreven. Ook zal de schrijfster geworsteld hebben met haar stof, vooral daar waar het NSB-verleden van vooral haar broer ter sprake kwam. Gelukkig is echter de verklaring van vroeger geen verontschuldiging geworden. Een goed boek dus, inhoudelijk, maar wat uitvoering betreft toch wel erg geplaagd door veel onnauwkeurigheden in het zetsel. Ik zal niet alles noemen, maar vuurpeilen (blz.44) kan toch echt niet. Verder valt op dat het boek van uitgever is veranderd. Deel I verscheen bij De Wieck; deel II bij Mandaat te Wapserveen, echter zonder isbn-nummer. Tenslotte verscheen onlangs **Hun laatste rustplaats. Kerkhofgids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders**. Voor de provincies Groningen en Drenthe mocht ondergetekende meedoen. Wat opvalt aan het overigens heel mooi uitgevoerde boek is dat de buiten de randstad gelegen provincies Groningen, Friesland en Drenthe goed vertegenwoordigd zijn; waarschijnlijk door het opgewekte doordrammen der redacteuren, maar dat met name Zeeland en Overijssel zeer onderbelicht zijn. Dit geeft het boek een sterk onevenwichtig karakter ten voordele van de randstad waar zelfs spelleiders van de televisie tot bekende Nederlanders blijken te behoren. Dat echter bekendheid in eigen provincie, door het behoren van die provincie tot Nederland, dus ook landelijke bekendheid inhoudt is onvoldoende uitgewerkt. Albert Verkerk uit Zevenhuizen maakte voor Groningen en Drenthe de foto's. Voor Drenthe gaf met name prof. dr. H. J. Prakke waardevolle informatie. (N.a.v. **Hun laatste rustplaats** o.r.v. Annet van den Broek en Koos Groen, m.m.v. Marc van Brunschot, Wim Hazeu, Wim Hofman, E.S. de Jong, Jan Kooistra, Ton Luiting en Hans van de Waarsenburg. Baarn, Bosch en Keuning. Geillustreerd.)

Jan Kooistra