

De wiedere Hunenga's

Hunengoa-geslacht het nog joaren touhollen op de börg in Oosterwold en loater ook op 'n Huningoa-börg in Beerte. Was de rol van de Gockengoa's in Zuudbrouk en de Houwerda's in Termunten deur de overmacht van de stad in 1440 al zowat oetspeuld, in 1635 deden de Huninga's nog of laiver weer volg mit in Oldambt. Benoeam de baide bruiers Johan Epinus en Sebo Huningoa binnen bekend worren. Dat was ook in de tied dat de familie grote schoade haar bie de overstromens van de Dollert op heur bezit. Johan Ginus was in zien tied eerst perfester in stad en loater ook börge-meester van stad. Hai schreef onder meer 'n traktoat over 't opnemen van Oostfraisland in de Unie van Utrecht.

Zien vrouw was Anna Tjarda van Starckenbörg. En Sebo was de laaider van verzet tegen Stad, dei in Oldambt weer boasspeulde en kwam zo weer in voutspoor van zien veurzoat Grote Huno. Hai woonde dou op de Huningabörg in Beerte, dou Tiddingaborg nuimt, doar e hentrouwd was. Hai kreeg steun van de Ommelander laanddag in Appingedam en brocht de zaak van 't Oldambt veur Frederik Hendrik. Moar dei gaf stad geliek. Stad haar Sebo al in 1639 oet 't Oldambt verbannen, van ze konnen hom net zo min as Grote Huno gevangen nemen. Hai besloug zien peerd ook de iezers omgekeerd! Moar in 1643 stelde 't Oldambt weer 'n aigen regeren in. Sebo nam in 't Oldambt 'n leger van 300 man in dainst en joug de drost van stad weer vot. Moar in 1648 gelastten de Stoa-ten Generoal dat 't Oldambt de ambtenoaren van stad erkennen mos! Sebo Hunengoa is begroaven in kerk in Beerte. Zien verbannen was dou al laank weer opheven, mit steun van de Ommelannen.

Zien grafschrift is:
*Ik heb op dezer aard gestreden
In ongemak en moeilijkheden.
Ik heb geijverd voor 't gemeen,
Nu lig ik onder deze steen. † 1661.*
Noa dr. Joh. Huninga woonde zien zeun

Eppo Luloff Huninga op de börg in Oostwold. Dat was hier de leste Huninga. In Beerte wor Sebo opvolgd deur zien zeun. Bonno Huninga zien vrouw was Sypke Fokkens van Scheemde. Dat was de leste manneleke noakomeling met de Hunenga noam. Zien dochter Eenske trouwde mit G. T. Hesse. De leste oet 't geslacht was Aantje Oomkes, † 1855.

Dizze börg wor oafbroke in 1857 en vervangen deur 'n boerderij. Ook Huningaheert neumd. Op de Huningaheert in Oostwold woont no 'n ridder dei net als Ol Wodan op zien schimmel, mit zien gevleugeld ros maank de wolken ridt op 'n menaaijer, doar zulfs Grote Huno wel noit van dreumd hebben zel. 'n Wolkenridder in 'n vlaigmesien en 'n vlaigende Tom, deid e wereldwied van boven bekikt, oet zijn vrijheid 't Oldambt bestrikt en nait vecht tegen stadgers moar opereert as 't noodlot veur virus en loes en mot op 't Oldamsterland.

D. S. Hovinga.